

Modstandsgruppen i Gørding under 2. verdenskrig

Her i Gørding opstod der i slutningen af 2. verdenskrig en modstands gruppe (frihedskæmpere), som havde til formål at bekæmpe alt tysk, samt eventuelt hjælpe englænderne med at bekæmpe tyskerne, så vi i Danmark igen kunne få vores selvstændighed.

Lidt om hvad denne modstandsgruppe foretog sig her i Gørding, fortæller Leo Beck i det følgende: Her i Gørding havde mekaniker C. A. Paulsen og hans kone Thilde et mekanikerværksted (Nørregade 12) og eftersom både C. A. Paulsen og Thilde havde gået i tysk skole og følte sig tilknyttet det tyske, var det nok naturligt for dem, at de reparerede tyskernes biler, og der var heller ikke andre muligheder for mekanikervirksomhed, eftersom danskernes biler ikke kunne få brændstof. Der var her i Gørding på det tidspunkt mange tyske soldater indkvarteret på skolen, i forsamlingshuset m.m.

Efterhånden følte modstandsgruppen, som havde modtaget sprængstof, at C. A. Paulsens reparation af tyske biler skulle stoppes. En søndag eftermiddag modtog C. A. Paulsen derfor en anonym telefon henvendelse med opfordring om, at familien skyndsomt skulle forlade stedet, for om få øjeblikke ville hele deres værksted springe i luften. C. A. Paulsen forlod dog ikke stedet, men skyndte sig derimod ud i værkstedet, hvor han hurtigt fandt den endnu ikke detonere bombe, og fik lempet den ud i naboens have (elektriker Ibsens have), hvor bomben efterfølgende sprang, uden at gøre nævneværdig skade. Det reddede værkstederne, som jo står der endnu.



Tidligere mekaniker C. A. Paulsens værksteder. Foto 2012. Wagn Olesen

Hvad der ikke lykkedes med C. A. Paulsens mekanikerværksted for frihedskæmperne, lykkedes derimod kort efter til fuldkommenhed.

Der var jo flere her i Gørding som samarbejdede med tyskerne, blandt andet var der et snedkeri i Nørregade 23. (nuværende Grønne Butik) som lavede reoler m.m. som blev videresolgt til tyskerne. Også dette snedkeri ønskede modstandsgruppen stoppet. Der blev derfor anbragt en bombe i bygningen, med det resultat at hele snedkeriet brændte. Tidligere murer Peter Nielsen, som var med til sabotagen, har fortalt sin søn Peter, at da nu modstandsgruppen havde modtaget sprængstof, så syntes de også det skulle bruges, og det var blot meningen at indehaveren af snedkeriet skulle have stoppet produktionen, men resultatet blev jo at hele fabrikken brændte. Dette blev de væsentlige sabotager handlinger, som frihedskæmperne foretog sig her i Gørding. Der blev dog også lavet sabotage mod en lastbil og en mindre garage. Der var mange sprængninger af jernbanen, men det er så vidt vides, ikke noget frihedskæmpere fra Gørding stod for.



Billeder af det saboterede snedkeri. Billeder er afleveret af Åge Holst som fortæller, at hans far Frederik Holst også var med til sabotagen.



Foto juni 2012 Wagn Olesen

Den grønne butik efter genopførelse. I mange år var det en rød stens bygning, men efter en facade behandling, har bygningen fået det nuværende udseende.