

Stårupvej nr. 15. Matr. nr. 3b Stårup - Fonager

Gården har 1957 et areal på 15,9 ha.



Foto ca. 1970



Foto 1992

Ejere:

08 – 01 – 1858 Jens Jakobsen. (Har formentlig boet som lejer inden køb)

26 – 09 – 1879 Kristen Andersen. Født 17 marts 1855 på Stårupgård. Gift 11 dec.

1878 med Mette Marie – datter af Jens Jakobsen

01 – 09 – 1893 køb af matr.nr 14b (Vest og nord for gården ind mod Stårup Bæk)

1909 køb af matr. nr. 3i. (Beliggende øst for Hallundvej syd for Stårupvej)

07 – 04 – 1930 Mette Marie enke

19 – 03 – 1930 Anders Martin Andersen (søn og ungarl)

10 – 02 – 1934 Køb af matr. nr. 4f. (Beliggende mellem gården og Stårup Bæk)

10 – 11 – 1947 Jens Chr. Andersen

02 – 09 – 1958 Otto Hougaard

01 – 01 – 1964 Bent Paulsen

1966 Anna og Erik Jørgensen

18 – 08 – 1999 Heidi og Preben E. Nielsen

Gården er udstykket fra Matt. nr. 3a 1858. (Karkovs gård). Og har oprindeligt ligget ca.150 m. syd for den nuværende placering. Som det fremgår af nedenstående avisartikel, har Kristen Andersen forøget gårdens areal fra 15 til 26 tdr. land, og der købes yderlig jord til, så gården 1957 er på ca. 28 tdr. land. Ca. 1960, da gården ejes af Otto Haugaard, brænder gården. Under aftenrøgtingen vil en bestyrer tænde for en gas vandvarmer, hvorved der sker en gasekspllosion og ikke alene gården brænder, men også bestyreren, som er ungarl, bliver stærkt forbrændt. Det fortælles, at bestyreren kom farende ud af stalden som en levende ildkugle, og måtte rulle sig mange gange på jorden, før han fik ilden på sig selv slukket. Efterfølgende vælger handelsmand Otto Haugaard at bygge ny gård på den nuværende placering.



Anna & Erik

Da Anna og Erik Jørgensen køber gården, er der en besætning på 13 jersey køer, lidt opdræt og ca. 30 grise. Grisene sætter de straks ud og stalden bliver indrettet til 40 køer med tilsvarende opdræt og i de følgende år bliver der bygget maskinhus, foderlade, gyllebeholder og stuehuset bliver moderniseret. 1969 købes 11. ha. af Søren Lauridsen (Stårupvej 17), 1985 købes 7 ha. fra Max Filskov (Hallundvej nr. 3) og med tilkøb af andre småstykker langs bækken, får gården et samlet

jordtilliggende, på ca. 40 ha. En jordfordeling 1987 bevirker, at alt bliver samlet i et stykke. Erik havde et par tillidsposter, var bl.a. i bestyrelsen for Bramming Åstrup Landboforening, var tillige nogle år formand for Gørding Andels Grovwareforening, som blev lagt sammen med Bramming Andels Grovwareforening. Efter et par yderligere sammenlægninger kom det til at hedde Sydjysk Andel, hvor Erik var formand til 1998. 1999 sælges køer og mælkekvote og gården sælges til Heidi og Preben E. Nielsen og Erik og Anna flytter i nybygget hus på Kløvermarken 47 Gørding.

Preben Egegaard Nielsen er født på Tangevej nr. 11 og køber fra sit hjem 25 ha. og har en tid tyrekalvs opfodning, men eftersom Preben kører mælk tankbil for mejeriet Arla, samt har lidt selvstændigt maskinstations arbejde og Heidi er børnehavepædagog, har de valgt at drive gården kvægløs. Gården har nu et areal på 64.8048 ha.



Kort fra 1869. Skole opført 1865 nedlagt 1908. Ny skole 1908. Nr. 15 før og nu



Preben og Heidi. Foto maj 2010

Guldbryllup 11. dec. 1928



Tirsdag den 11. december kan et på Gørding egnen kendt og agtet ægtepar, Mette Marie og Kresten Andersen, fejre deres guldbryllup.

Kresten Andersen er født den 17. marts 1855 på Staarupgaard, og Mette Marie er født den 16. november 1859 på den ejendom, de nu beboer, og som drives af dem selv ved hjælp af sønnen Anders.

Bryllupsdagen den 11. december 1878 overtog guldbrudeparret ejendommen, som da var på 15 tdr. land og med en besætning af 3 køer, 1 kalv og en hest. Med overtagelsen af ejendommen fulgte aftægt til Mette Maries forældre, og aftægten ydedes i hele 20 år.

Kresten og Mette Marie måtte derfor begge to gå ud på dagleje. For høstarbejde oppebar de begge to 1 kr. 50øre daglig. Og for 50 øre og på egen kost, gik Kresten om vinteren ud og tærskede med plejl. Om sommeren arbejdede han også ved at stryge klyne. For ejendommen gav de 6000 kr. plus aftægt.

Kresten og Mette Marie har sat sig et smukt minde i deres ejendom, som de ved nøjsomhed og flid har drevet op, således at den nu har 26 tdr. land med en besætning af 8 malkekøer, 8 ungdrevere og 2 heste samt en del svin og fjerkræ. De har tillige ombygget ejendommen og anskaffet gode, moderne landbrugsmaskiner, således at hjemmet anses for at være et veldrevet moderne landbrug, og guldbrudeparret kan med glæde se, hvilke frugter arbejdet har givet. Fra den fattige begyndelse er de nu ret velsituerede folk. De har haft 4 børn, hvoraf de 3 er døde i en ung alder.

I mange år var hjemmet ramt af sygdom. Under alt dette viste Mette Marie sig i besiddelse af et godt humør og en stor arbejdssevne. Hun har været Kresten en god hjælp. Sønnen driver ejendommen, men guldbrudeparret er endnu dens virkelige ejere.

Hallundvej nr. 3 Matr. nr. 3c. Stårup - Fonager

Areal 1957 8,6 ha.



(Maleri år ?)



(Billede ca. 1950)

Gården er udstykket fra Karkovs gård (Stårupvej 12) af Niels Nielsen 1858

Ejer. 08-01-1858 Niels Jensen

19-05- 1865 Salg af jord til skole

08-04-1867 Hans C. C. Lund

13-04-1879 Theodor Andersen

13-06-1879 Anders Feddersen

15-06-1883 Knud B. Lauridsen Skov

08-01-1886 Jørgen Nielsen

29-11-1889 Kirstine Pedersen, enke

29-11-1889 Niels Wilster

19-01-1917 Hans Filskov Madsen matr. 3c og 13a

Max Filskov Madsen

1985 jorden sælges fra til Erik Jørgensen, Stårupvej nr. 15

16-06-2000 Bob Stefan Lund. Areal 2009. 2167m² bygning 70m²



Hans & Johanne Filskov

Hans (Filskov) Madsen blev født den 19.juni 1859 på Langelund Mark, hjemmedøbt den 1.juli og fremstillet i Ringive kirke den 1.aug. Han levede sin barndom hos forældrene på Karlskov Mark, Ringive sogn, og da de flyttede til Filskov, flyttede han med. Den 5.okt.1873 blev han konfirmeret i Sønder Omme kirke, hvor han fik karakteren g i kundskab og mg i opførsel. Han blev muligvis ikke konfirmeret sammen med de andre, idet der under bemærkninger står, at han blev konfirmeret i Grene af Mygind efter attest af 17/11-73.

Hans Madsen blev uddannet lærer på Gedved Seminarium i sidste halvdel af 80-erne, men allerede ved folketællingen 1880, hvor han boede hjemme, benævnes han lærer.

Han fik i seminarietiden tilføjet Filskov, da der foruden ham var to andre med navnet Hans Madsen. Han virkede i Tjæreborg, Gørding (Fladsbjerg Skole), Helsingør og derefter blev han ansat som timelærer ved Kongensgades Skole i Fredericia.

På et tidspunkt o.1890 giftede han sig med en pige, Mathilde Nielsen fra Fonager, Gørding sogn. De fik børnene Jens Marius Filskov Madsen, født 1892 og Hans Filskov Madsen, født 1893. Det sidste barn blev opkaldt efter faderen, der pludselig var død af tarmslyng den 30.aug. samme år, kun 34 år gammel. Han blev bisat i Trinitatis kirke i Fredericia den 4.sep.1893 og begravet den 5.sep. på Gørding kirkegård.

Enken tog ophold hos faren Jens Marius Nielsen i Fonager, Gørding sogn.

Hans (Filskov) Madsens alt for tidlige død må have været en stor sorg for familien. Efter 1893 er jeg stødt på flere drenge, der foruden hans egen søn, blev opkaldt efter ham, f.eks. Pernille Frederikkes søn Hans Filskov Sørensen og Nicolines søn Hans Filskov Christensen.

Ejler Nielsen

S K Ø D E.

Underskrevne Niels Jensen af Stårup, Gørding sogn, tilstår at have solgt, ligesom jeg herved skæder og fuldkommen overdrager til Hans Christian Christensen Lund af Gram sogn, det mig ifølge skæde tinglæst 8 januar 1858 tilhørende sted på Stårup Mark med påstående af mig selv opførte bygninger og jordtilliggende af hartkorn under matr. nr. 30 Stårup, o tdr. 1 skp. 1 fdk. $\frac{1}{2}$ alb. gl.skat 8 $\frac{1}{2}$ skilling, samt anpart efter hartkornet i Gørding sogns kongekorntiende.

Og da den akkorderede kebesum 2000 rdl. skriver to tusinde rigsdaler rigsmønt er betalt og berigtiget, så skal det anførte sted for eftertiden følge og tilhøre køberen som hans lovlige og vel-erhvervede ejendom, hvortil jeg bliver hjemmelsmand efter loven. Det bemærkes: 1 - at en del af kebesummen for 985 rdl. er afgjort på den måde, at køberen overtager den på det solgte sted hæftende og tinglæste gæld, som han svarer renter af fra 1 november d. å. at regne.

2 - at stedet er tiltrådt den 1 dennes, og skatter og afgifter af samme svares fra denne dag at regne.

3 - at køberen respekterer den ved foranstående og rettede købekontrakt, hvorefter en del af stedets jord er solgt skolevæsenet til byggeplads og gymnastikplads m.v., samt den over stedets jord gående skolesti, ganske således som de gældende dokumenter bestemmer.

Fremdeles må køberen respektere hæftelsen af en lejekontrakt til Jørgen Hansen Møller, tinglæst den 9 marts 1855, men vedkommer denne kontrakt iøvrigt ikke det solgte sted.

3 - og at køberen må tåle at det solgte sted står under for hæftelse i forbindelse med gården hvorfra den er udstykket, for en del pantegæld.

Med bemærkning at der for kongetiende er mangel på adkomst fra ældre tid, stadfæstes dette skæde således med min vidnefaste underskrift.

Nærværende i Holsted den 5 november 1867.

Niels Jensen.

Til vitterlighed: Smith - Ellegård.

Tinglæst den 8 november 1867.

Sølvbryllup i Staarup.

Husmand Hans Filskov Madsen og Hustru, Fru Johanne Filskov Madsen, Staarup ved Gørding, kan Torsdag den 28. November fejre deres Sølvbryllup.

Sølvbrudgommen er født den 13. September 1893 i Fonager, Gørding Sogn, som Søn af afdøde Lærer Hans Madsen, Frederica, og Sølvbruden stammer fra Bryndum.

Efter Brylluppet overtog Filskov en Ejendom i Vejen, og i 1917 købte han sin nuværende Ejendom i Staarup.

I Ægteskabet er der tre Børn. Den ældste Søn er Toldassistent i Padborg, en Datter har Plads paa Sjælland og den yngste Søn er hjemme.

Sølvbrudeparret er agtværdige og stræbsomme Folk, veldt af Naboer, og hvem de ellers kommer i Berøring med. Paa Højtidsdagen vil Sølvbrudeparret sikkert blive Genstand for stor Ommærksomhed.



Hallundvej nr. 10. Matr. nr. 3d Stårup – Fonager

Gårdens areal 1957 8,0 ha.



Hallundvej nr. 10



Kort fra 1869, hvor også Stårups 1.skole er med.

Ejendommen er udskiftet fra mat. nr.3a. år 1858. (Stårupvej nr. 12- Karkovs gård)

Ejere:

18 – 08 - 1893 Mads Chr. Christensen mat 3 d – 13c med bygninger

16 – 11 – 1894 Martin Theodor Hansen

15 – 03 – 1901 Peter Chr. Hansen

15 – 09 – 1901 Hans Chr. Nicolajsen

05 – 09 – 1902 Jens Jensen (Ankjær)

24 – 04 – 1903 M. Jørgen Thomsen

19 – 09 – 1916 Vilhelm Pral

13 – 12 – 1918 N. Chr. Nielsen og N. Pedersen i forening

25 – 08 – 1922 Sameje ophæves. N. Chr. Nielsen eneejer

14 – 11 – 1924 Hans Nielsen

29 – 06 – 1928 Fru Ane K. Jensen som særeje.

11 – 11 – 1929 Otto Tiedemann, Fogedudlægsskøde

1947 Peder Tiedemann

1979 Bodil Tiedemann f. Laugesen , enke

80 år

1960



Fhv. Otto Tiedemann, Stårup ved Gørding fylder tirsdag den 29. november 80 år.

Otto, der er født i Hovslund i Sønderjylland, tilbragte de unge år ved smedehåndværket. Senere stod hans hu til landbruget, og for 30 år siden flyttede han til Gørding, hvor han købte en ejendom i Stårup. Her lærte befolkningen ham at kende som en venlig og imødekommende mand, der på bedste måde passede sin bedrift. I 1945 havde han den sorg at miste sin hustru, og en søn har nu overtaget ejendommen. Dagen fejres ved en festlighed på Stenderup cafe.



Bodil og Peder Tiedemann

Sølvbryllup 1962

Et agtet og afholdt ægtepar, husmand Peder Tiedemann og hustru, fru Bodil Tiedemann, Stårup ved Gørding, kan fredag den 28. december fejre sølvbryllup.

Sølvbrudgommen, der er søn af Otto Tiedemann, er kendt som en dygtig landmand, som driver sin ejendom på bedste måde. Sølvbruden er født i Sdr. Lourup, som datter af Jens Laugesen. Hun har gennem årene været sin mand en trofast støtte og en omsorgsfuld mor for ægteparrets datter, der endnu går i skole.

Sølvbrudeparret, der er vellidt blandt naboer og hvem de ellers kommer i forbindelse med, fejrer dagen sammen med slægt og venner i Gørding sogns forsamlingshus

Hodde Skolemuseum – Stårups ældste skolebygning



Danmarks skolehistorie

Den lille stråttækte skole blev oprettet i 1831 som følge af Frederik VI's "Anordning for Almueskolevæsenet på Landet i Danmark" fra 1814.

Da man efterhånden søgte at efterleve den nye lovs bestemmelser, kom undervisningen i vid udstrækning til at foregå i vinterhalvåret. Børnene kunne ikke undværes som medhjælp i landbruget og fattigfolks børn kunne ikke få tjeneste om sommeren, når de skulle passe skolen. Det blev til "Den vestjyske Skoleordning"

Jeg har taget billede og tekst med fra Hodde gl. skole og bygningen som tror jeg er identisk med Stårups første skole fra 1865. Endvidere har det også været Den vestjyske skoleordning man har brugt. Stårups ældste skolebygning blev brugt fra 1865 til 1908. (Se også Stårups gl. skole)

Den 19 maj 1885

Løbenr.11

Stempel 8 s.

Købekontrakt

Købekontrakt oprettet imellem husmand Niels Jensen af Stårup, Gørding sogn og Gørding-Vejrup Sogneforstanderskab:

- 1 - Niels Jensen sælger og afhænder herved til Gørding-Vejrup sogneforstanderskab, til benyttelse og derpå at opføre et skolehus, et stykke af sit steds tilliggende, der under matr. nr. 3c Stårup, står for hartkorn 1 skp. 1 fdk. i alb. gi.skat 81j sk hvilket stykke jord allerede er afdelet fra hans andre jorder, og af sådan størrelse at der ikke alene er plads til skolebygningen, men også så megen plads som er nødvendig, for at der kan køres omkring skolen med en vogn, samt til den lovbeftalede gymnastikplads, over sælgerens jorder skal tillige gå de nødvendige skolestier til huset, hvilke forøvrigt er udviste.
- 2 - Købesummen 10 rigsdaler har køberen berigtiget, og sælgeren skal så snart det foreligger meddele skøde på det solgte. Dette skøde skal være frit og ubehæftet og i enhver henseende anmærkningsfri. - Det bemærkes derhos, at hvis sælgeren i den tid at nærværende købekontrakt endnu ikke er afløst ved skøde, indestår noget af den ældre nu for tiden på stedet hæftende gæld, de skal købekontrakten efterhånden sådant sker opr. i hæftelsen på stedet.
- 3 - Udstykningen af den solgte jordlod er køberen aldeles uvedkommende og skal besørges af sælgeren alene.
- 4 - Sælgeren skal svare alt hvad af det solgte svares bør, indtil udstykningen finder sted, når samme er sket og der er meddelt skøde frit og ubehæftet på hovedloden, så skal køberen fra den tid et sådant skøde er meddelt svare skatter og afgifter af det solgte efter hartkorn.
- 5 - Omkostningerne i sin tid med skødets udstedelse og tinglæsning, samt med nærværende købekontrakt, bærer parterne hver med en halvdel. - Tvistligheder angående kontrakten henhører til afgørelse ved Holsted forligskommission og Gørding-Malt Herreders Ret, uden hensyn til parternes værneting. - Asken fra skolen tilfalder sælgeren.

Således indgået og bekendtgjort med vore hænders underskrifter i vidners overværelse.

- Den 15. april 1865. Gørding - Vejrup sogneforstanderskab.

E. Severinsen, Frederik Gylling, Jens Christian Sørensen, Sælger: Niels Jensen
Tinglæst den 19. mai 1865.

Stårup Skole Stårupvej nr. 14 Matr.nr. 3 e-f Stårup-Fonager



Undervisning af børn i Stårup starter med kongelig forordning af 23. jan. 1739. 13. juli 1751 bliver der lavet fundats for skolevæsen i Gørding. og af den fremgår det. at Lourup og Stårup bliver et skoledistrikt. Børnene bliver i den forbindelse undervist på en gård og beboerne må betale en lærer for at undervise børnene. Skoledistriktet blev senere ændret. Den første skolebygning for Stårup børn bliver bygget 1865 og lå ca. 300 meter syd for den nuværende Stårup gl. skole. (Se også Stårups ældste skole)

Stårup gl. Skole. Skole fra 1908 til 1947 (foto 2007) Samlet areal 7440 m²

Fortalt af postbud Ricard Kristensen. Gørding jan. 1985.

Den oprindelige skole i Stårup var en stråttækt lav bygning i fire fag, (et fag målte efter den tids målestok tre alen. En alen 1,88m) Den gamle skole var opført på en jordlod ud fra den ejendom, som i dag ejes af Max Filskov Madsen. (Hallundvej nr. 3.)

I den lille skole, var de 2 fag til skolestuen. Degnen, som læreren blev kaldt, havde de 2 andre fag til beboelse. Skolen havde kun få elever om sommeren, da kun de helt yngste årgange af børnene gik i skole i sommerhalvåret, - til gengæld kunne der så i vinterhalvåret være en del børn, når de store børn kom med i undervisningen.

Både store og små blev undervist i samme skolestue. Blev der pladsmangel, blev nogle af de mindre elever henvist til vindueskarmene, hvor de så stod med deres tavle og griffel. Den sidste lærer, der underviste i den gamle stråttækte skole, hed Niels Hansen, han arbejdede ved siden af sin lærergerning, som tækkermand i sommertiden. Hans lærerløn var nok ikke stor, der skulle bierhverv til for at klare dagen og vejen.

Der fortælles så morsomt om denne lærer, at han meget af tiden sad og røg tobak på sin lange pipe oppe på katederet, de større børn blev så sat til at hjælpe de mindre børn med stavning og regning på den lille tavle, som hver elev havde. Når der ikke var for megen uro i stuen, faldt piben ud af munden på ham, og han slap i søvn på katederet, - han havde jo været tidlig oppe ved sine mange forskellige gøremål. Hvis der så blev alt for megen larm i skolestuen, vågnede han op, og så fik børnene dask af riset, og de fik som regel alle fra en ende af, han gik ingen forbi.

Det hændte også, at nogle af de større børn slap i søvn, for mange af dem havde været tidligt oppe, for at hjælpe ved morgenarbejdet, før de skulle i skole. Man forstår, at det ikke var det store, disse børn fik lært omkring århundredskiftet, men de elementære fag som regning, skrivning og læsning fik de lært.

Omkring år 1909 blev den gamle skole nedlagt, og en ny rødstensbygning med skiffertag blev opført på en hjørnegrund ved den nuværende Hallundvej. Den nye bygning havde også lærerbolig i den ene halvdel, skolestuer i den anden del og en lang korridor til indgang. Opvarmningen af skolestuerne var med kakkelovne, men dog var det bedre og større lokaler som børnene fik undervisning i. Da de fleste landbofamilier i disse år havde flere skolesøgende børn end nu, måtte der også antages en lærerinde til hjælp ved undervisningen. Tager man i betragtning de dårlige veje, der var på den tid og det lave engdrag, som skolen var placeret i, forstår man, at mange af børnene i vinter og forårstid næsten altid var våde om fødderne, så blev træsko og hoser trukket af, hængt til tørre på en snor om kakkelovnen og børnene sad så i bare fødder i kludeskoene. Over den lille Stårup bæk som løber nord for skolen, var et springtræ, som det kaldtes, det var et smalt gangbræt af rå tilhugne træstammer. Over den og med skole stien igennem mark og eng, kom børnene fra det nordøstlige distrikt til skolen.

Den første lærer i den nye skole var en ung lærer fra Stens ved Hjortlund. Han hed Markus Bertelsen, og blev ansat som ene lærer. Han virkede i mange år ved skolen, var afholdt af både

eleverne og forældrene i distriktet, tillige en dygtig pædagog. Han besad den evne, at kunne få børnene til at lytte og lære noget, i den forholdsvis korte tid, som var til rådighed til undervisningen. Der blev sunget meget i skolestuen hos lærer Bertelsen, berettede en af hans gamle elever, vi var aldrig gladere, end når der blev sunget af gamle fædrelands sange af livsens kraft. Som omtalt blev der også beskæftigelse til en lærerinde, der dog næsten skiftede ved hvert vinterhalvårs begyndelse. I 1932 måtte Markus Bertelsen søge sin afsked på grund af sygdom.

Fra 1933 til 1935 var lærerembedet besat af en vikar. Fra 1935 til skolens nedlæggelse virkede Anders Jørgen Andersen som ene lærer. Han kom fra Vamdrup realskole- og blev den sidste lærer ved skolen i Stårup, Han blev så flyttet til skolen i Gørding. Skoledistriktet til Stårup skole var stort, det strakte sig fra bækken mod Skølvad i syd helt til den egentlige Stårup landsby, og Nr. Stårup.

Disse forskellige lærer, som fik deres gerning ved denne landsbyskole, kendte næsten alle hjem i deres skoledistrikt. De kan siges, at de på denne måde, delte de forskellige hjemms glæder og sorger. Derved skabtes en individuel forståelse, som netop blev det gode grundlag for hvert barns undervisning.



Stårup skole 1931

(Hans Karkov født 1918)

Else Jensen Hallundvej 6 (Fra Ejler Niensens ejendom)	Anna Appel Hejrskovvej 48 Nørre Stårup	Hans Karkov Stårupvej 12 Stårup	Hans Lund Jensen Bor nu i Vejrup	Vikar Lærer Andersen	Erna Filskov Madsen Hallundvej	? (Fra Hans Jørgensens Ejendom Hallundvej 4	Agnete Jørgensen Fonagervej 7 Fonager		
Anna Krag Tangevej 6 (Uffe Nissens ejendom)	Anni (Gift Kristian Smidt i Gørding Sønderby	Svend Nielsen Tangevej 8 (Holger Andersen ejendom)	Hans Brodersen Stårupvej 2 Fonager	Magnus Andersen. Stårupvej 15 (Erik Jørgensen ejendom)	Alfred Jørgensen Fonagervej 7 Fonager	Bror Jensen Tangevej 21 (Kristian Becks Ejendom)	Rasmus Krag Tangevej 6 (Uffe Nissens Ejendom)	Klara Karkov (Skjøtt) Hejrskovvej 45 Nørre Stårup	Gudrun Brodersen Stårupvej 2 Fonager
? (Fra Holger Jørgensens Ejendom) Hallundvej 4	Agnethe Karkov Stårupvej 12 Stårup	Jens Andersen Stårupvej 15 (Erik Jørgensens ejendom)	Peter Brodersen Stårupvej 2 Fonager	Kristian Appel Hejrskovvej 48 Nørre Stårup	Hans Jørgensen Fonagervej 7 Fonager	Niels ? Hallundvej 4			

Ejere efter 1947: Lejer: Peter Toft – Ca.1970 blev skolen solgt til et firma, som solgte pædagogisk legetøj (Brintegani) Den 23 – 5 – 1980 overtog lærerparret Karin og John Nørgård ejendommen