

Folkefesterne i Gørding

Af Christian Sørensen, fhv. bogtrykker, Gørding

1947 var det år vi fik nyt kongepar, DSB blev hundrede år, der var isvinter med meget sne og frost – men det var også det år, der blev sommer med folkefesterne begyndelse. Borgerforeningen indbød i foråret 1947 bestyrelserne fra forskellige foreninger til at deltage i en to dages fest. Det var den 5. og 6. juli.

Festen blev en succes, og overskuddet gik til et anlæg i Gørding.

Blandt indslagene i festen var et imponerende vognoptog, håndværkervogne og morsomme vogne; blandt andet en vogn med en »Væltepeter« fra 1880. Musikken var Skærbæk Brandværns orkester.

Fredag og lørdag aften var der teater i skolegården. Stykket hed »En søndag på Amager«.

Folkefesten sluttede med dans på begge hoteller.



Ved folkefesten den 5.-6. juli 1947 opførtes »En søndag på Amager« i skolegården. Første række: Viggo Andersen, Fr. Andersen, Ingrid Nørgaard, Pedersen, Emma Hermansen, Anne Nielsen og Chr. Bech. Midterste række: Hans Andersen, Solveig Jensen, Andreas Aagaard. Bagerste række: Svend Aage Schmidt, Poul Bennedsen, Grethe Johansen, Fr. Hansen, P. Bertelsen, Erik Hansen, Gerda Spangsberg, Niels Lorenzen, Harald Spangsberg.

Året efter, i 1948, blev festen gentaget med de forskellige arrangementer. Hvem husker ikke Grevinde Danner og Frederik den 7. i dette års optog – alias lærerinde frk. Sahl og skuespiller Johnsen. I de efterfølgende år var der også fest i gaden. I 1949 var temaet for optoget H. C. Andersens eventyr. Året efter var det lirekassemænd, der fyldte gaderne. Boksekampe på festpladsen, mannequinopvisning og selvfølgelig dans om aftenen.

I 1952 førte politiets orkester an i årets vogntog, de havde flotte uniformer og spillede godt. Den sommer, der fulgte, var internationalt inspireret. Der var vogne fra alle – eller næsten alle – riger og lande. Årets teaterstykke hed: »Der var engang«, og dengang var der også et børnedyrskue på festpladsen.

I 1955 var vogntoget: »Danmark i 1000 år« med Sønderborg Garden – det var alletiders fest. »Børnehjælpsdagen« blev denne fest døbt, da Sønderborg Garden ikke ville spille til en folkefest ...

Året efter var festen igen en folkefest, og vognoptogets tema var: »Alverdens Eventyr«. Denne sommers store attraktion var Kjærs Tivoli på pladsen. Der blev solgt lodsedler, hvor hovedgevinsten var et fjernsyn til en værdi af 2.040 kr. Det var i øvrigt den eneste gevinst i lotteriet, og det blev ikke vundet af nogen.

Lystanlægget måtte sælge apparatet med et tab på 300 kr. Det var før fjernsynet blev populært. Sådan kan man trække en nitte en gang imellem.

»Livets gang« kan man kalde det, og det var også titlen på vognoptoget i 1957. Dette år var hovedgevinsten i lotteriet en Swell-Auto-Cykel – værdi 1.200 kr.

1958 var første gang folkefesten blev holdt i Johnsens anlæg (Østergade). Vognoptoget hed »Eventyr og virkelighed«, hvor bl.a. Den lille Havfrue sad i naturlige omgivelser. Der var nemlig hentet sand, tang og sten fra Darum strand. En lidt usædvanlig klædedragt må man sige.

Året efter var temaet for vognoptoget »Klædedragtens kavalkade gennem tiderne«. Som sædvanlig var alle faner med, og byen smykket med Dannebrog.

1960 bød på et optog der hed »Danmark dejligst, vang og vænge«.

1961 handlede det om »Sagn, skuespil og eventyr« med stort orkester »importeret« fra Kolding.

Jernbaneorkestret fra Esbjerg blev hentet til byen året efter, hvor vognoptogets tema var »Jylland mellem tvende have«.

I 1963 var vognoptogets titel »Ude og Hjemme« – og det havde ikke noget med ugebladet af samme navn at gøre...

I 1964 var vognoptoget »Blade af Danmarks melodibog« med Postbudenes orkester fra Esbjerg.

Ligesom 16 år tidligere var temaet for vognoptoget i 1965 H. C. Andersens eventyr.

Året efter havde det stadig noget med eventyr at gøre, men denne gang var ordet Erhverv tilføjet. Grams orkester (dem med køleskabene) spillede.

I 1967 var optoget rullende i dobbelt forstand. Temaet var »Aabenraa Veteranbilkub« i selskab med Varde Garden.

Efter 19 somre med folkefester i Gørding, blev det tyvende i året 1969 også det sidste. Temaet for vognoptoget var »De tolv måneder«, og det var en varm omgang for dem, der var klædt ud til at klare en januar måned.

Det oprindelige formål med at holde folkefester i Gørding var naturligvis i første omgang at skabe liv og glæde i byen. Derudover håbede man at kunne hente tilstrækkeligt mange penge hjem til at indrette et anlæg. Som bekendt lykkedes det. Den 17. april 1957 blev det første træ plantet, en sø blev gravet og en lille ø blev anlagt i den. Seks år senere, den 3. maj, blev anlæggets sidste stykke jord tilplantet. Træerne voksede godt. Efter nogle år overlod foreningen Gørding Lystanlægs bestyrelse det nye anlæg til Gørding kommune. I dag tilhører anlægget Gørding sogns Borgerforening.

Filmoptagelser fra nogle af folkefesterne findes i Gørding Sognearkiv.



Folkefesten i 1952 havde 3 lirekassemænd i optoget. Foran Bykroen ved kirken står fra venstre, Viggo Nielsen, Slagter Andersen og Feddersen.